

Bericht social media

Deze teksten kan je gebruiken als je een bericht op social media wilt delen over de film Rouw Verlies

Kortste tekst:

De film "Rouw Verlies" gaat over het omgaan met verlies na zelfdoding. Het is een film die dient als een hart onder de riem, en als een gespreksstarter voor nabestaanden en naasten. Ik deel hem graag!

Bekijk hier de film: www.filmrouwverlies.nl

Delen is lief! ♥

#zelfdoding #rouw #bespreekbaarmaken #taboe #jebentnietalleen #delenislief #113

Korte tekst:

Film Rouw Verlies: gespreksstarter voor nabestaanden van zelfdoding

Ben je iemand verloren aan zelfdoding of ken je iemand in je omgeving die dit heeft meegemaakt? Dan weet je dat sommige mensen het lastig vinden om dit onderwerp te bespreken.

De film "Rouw Verlies" gaat over het omgaan met verlies na zelfdoding. Het is een film die dient als een hart onder de riem, en als een gespreksstarter voor nabestaanden en naasten.

Deze film belicht het behoud van vriendschap, zelfs wanneer het leven ons voor grote uitdagingen plaatst. Het herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn. De impact van deze film gaat verder dan het scherm; het opent de deur naar gesprekken die soms moeilijk zijn, maar zo ontzettend belangrijk. Je kijkt de film samen, om daarna in gesprek te gaan over het onderwerp.

Wat herken je in wat er gezegd wordt? Door het publiek of de personages van de voorstelling? Is er een thema wat juist niet belicht wordt, maar voor jou wel geldt? Heb het er met elkaar over. Je bent niet alleen.

Bekijk hier de film: www.filmrouwverlies.nl

Delen is lief! ♥

#zelfdoding #rouw #bespreekbaarmaken #taboe #jebentnietalleen #delenislief #113

Lange tekst:

Film Rouw Verlies: gespreksstarter voor nabestaanden van zelfdoding

Ben je iemand verloren aan zelfdoding of ken je iemand in je omgeving die dit heeft meegemaakt? Dan weet je dat sommige mensen het lastig vinden om dit onderwerp te bespreken.

De film "Rouw Verlies" gaat over het omgaan met verlies na zelfdoding. Het is een film die dient als een hart onder de riem, en als een gespreksstarter voor nabestaanden en naasten.

Deze film belicht het behoud van vriendschap, zelfs wanneer het leven ons voor grote uitdagingen plaatst. Het herinnert ons eraan dat we niet alleen zijn. De impact van deze film gaat verder dan het

scherm; het opent de deur naar gesprekken die soms moeilijk zijn, maar zo ontzettend belangrijk. Je kijkt de film samen, om daarna in gesprek te gaan over het onderwerp.

De film is gebaseerd op de interactieve voorstelling "Proost op de verliezers" van Cindy Pittens, een theatermaker die samen met Dominique Ebbeng van Pro Persona en drie nabestaanden uit een lotgenotengroep een succesvolle voorstelling heeft neergezet. De voorstelling werd zo goed ontvangen dat er een film van is gemaakt om zoveel mogelijk mensen te bereiken, die worstelen met dit thema.

De voorstelling is verfilmd door Cindy en Frank Kouws, met een beperkt budget maar vol passie en toewijding van alle betrokkenen. Het is een project dat tot stand is gekomen dankzij crowdfunding via Voordekunst.

Bekijk hier de film: www.filmrouwverlies.nl

Wat herken je in wat er gezegd wordt? Door het publiek of de personages van de voorstelling? Is er een thema wat juist niet belicht wordt, maar voor jou wel geldt? Heb het er met elkaar over. Je bent niet alleen.

Meer weten?

Meer informatie over de film en manieren om de film te delen vind je op de website www.filmrouwverlies.nl

Delen is lief! ♥

#zelfdoding #rouw #bespreekbaarmaken #taboe #jebentnietalleen #delenislief #113

Afbeeldingen voor erbij

Plaatjes om erbij te voegen vind je in onze toolkit bij afbeeldingen, maar je mag ze ook hier van af halen:





Film Rouw Verlies

Voor nabestaanden van zelfdoding

Film Rouw Verlies

Voor nabestaanden van zelfdoding



Film Rouw Verlies

Voor nabestaanden van zelfdoding

